

# Mellan Östern 2, maj 2009

## Libanon-Syrien-Jordanien-Israel-Palestina-Egypten

### 11-12 maj Beirut — Amman

Flyger från Heathrow efter att lämna en engelskgrupp i Cambridge på morgonen. Mellanlandar i Aten där jag tillbringar ett par timmar i terminalen. Vidare till Beirut och är framme vid 2-tiden på natten.

Väntar där till sextiden och tar sedan en taxi till busstationen Charles Helou i norra delen av Beirut. Där finns flera taxibilar som väntar på passagerare till Damaskus och Amman. 45 dollar för en plats eller 180 för hela bilen det är priset om man vill med. Gör upp om 45 dollar och väntar på fler passagerare. Efter en timma kommer nästa, en kvinna som sätter sig i bilen och väntar likt jag. Efter en timma ger hon upp och försvinner. Blir lite orolig,



I väntan på fler passagerare

kanske det inte kommer att gå någon bil till Amman den här dagen. Vad gör jag då? När jag börjar pressa och ser ut att vilja ge upp, kommer en annan lösning upp med en annan bil. Så för 50 dollar (inkl framsätet☺) så bär det av i de kuperade Beirut. Ytterligare en passagerare hämtas upp och på nästa ställe en väska.

Utefter vägen ut från Beirut står militärer som vaktposter med några hundra meters mellanrum på vissa sträckor. Vid inpasseringen till Syrien går bagaget igenom lite slarvigt. Passerar Damaskus utkanter och så svänger vi söderut mot Jordanien. Jordaniens gräns passeras smärtfritt och efter ca 7 timmar är vi vid Abdali i Amman och stannar precis framgår Sun Rise Hotel. Avstånd Beirut – Amman ca 25 mil.

Sun Rise Hotel, världens sunkhål, kostar 80 SEK. På kvällen går jag för att identifiera JETT kontoret ca 1 km från hotellet. Bussen till Petra (Wadi Musa) går 06.30. Kostar 7 dinarer, ca 140 kr.

### 13 maj Amman — Wadi Musa (Petra)

Är i god tid på morgonen. Hinner ta en frukost vid ett "gatukök".



Jordansk frukost på gatan

Vägen ned till Petra är fyrfilig och rak. Tar ca 3 timmar och är 20 mil. Vi stannar vid Petra Visitors Center. Tar en taxi till Petra Gate Hostel för incheckning. Detta är också ett sunkhål, för 150 SEK natten. Värden urskuldrar sig och säger att det händer att folk sett hotellet på Internet, men sedan blivit besvikna när det kommit dit. Jag försäkrar att det här var precis vad jag behöver och han verkar mycket lättad ut. Sedan bär det tillbaka till Petra med ny taxi.



Motorvägen Amman—Aqaba

Startar promenaden i Petra och går hela vägen till "väldens ände" och tillbaka. 7 timmar tar det. Och utan att ha fuskat med åsna eller kamel. Tar en cache och lägger en. På kvällen blir det pizza och en alkoholfri öl och en Coke. 110 SEK!

På kvällen hjälper mig värden att kontakta en lokal åkare för busstransport till Wadi Rum, 8 mil, 1½ timma. Värden varnar mig för tillgängligheten. Ibland har åkaren fått en turistgrupp och skiter i att köra till Petra, vilket han annars gör med hyfsad regelbundenhet varje dag kl 06.30.



The treasury, Petra

### 14 maj Wadi Rum

Bussen till Petra kommer som utlovat och kostar 5 dinarer, ca 100 SEK. Är tidigt i Wadi Rum och efter lite turer hit och dit kan jag checka in på Bait Ali, som dock ligger ca 5 km utanför själva området.

Drar in till Rum village och får tag på en kamel för en tur. Vi rider till Lawrence Spring. Min guide är en pojke i Jacobs ålder, 11-12 år. Han rider egen kamel vilket kostar mig 10 dinarer extra. Efter 3 km är vi framme. Där finns ett beduintält där det bjuds på te och vila. Sedan 3 km hem också. Tar ca 1,5 timmar. På slutat börjar grabben djävlas



Lawrence of Nyköping

och skrittar (?) med kamelen. Jag hoppar som en potatissäck – "Ballar av stål" är vad som krävs.

Försöker lifta från Wadi Rum, men bestämmer mig för att ta en taxi som stannar. Vi gör upp om att han ska hämta mig dagen därpå kl 8 för transport till israeliska gränsen. Jag skriver upp mina kontaktuppgifter och pris på ett kort som han får med sig. 20 dinarer blev priset.

Middag i matsalstället ingick i priser 31 euro. Maten var grekiskaktig med grillspett, tsatsiki, röd het röra, smaklöst bröd mm. Bor i ett tält för två personer. Med el och allt.



Mitt "beduintält"

### 15 maj Till Jerusalem

Taxin kommer som överenskommet och vi kör direkt till gränsen. Men det är hans bror som kommer, inte den jag träffade dagen innan. Väl framme vid gränsen ville han ha mer betalt. Tydligt kostar resan Aqaba-gränsen 5 dinarer till. Men bröderna har varit dåliga att kommunicera med varandra. Han är sur när jag går.

Jordanska tullen vill kolla mitt bagage så det blir till att öppna. De tittar lite försiktigt, nästan generat, i väskan.

Framme vid israeliska gränsen sätter den kvinnliga tullaren upp en hand fem meter ifrån mig. Hon frågar om jag varit i Mexico de senaste 7 dagarna. När jag sa nej fick jag gå vidare. Tar nästa taxi till Shelter Hostel i Eilat som jag bokade tidigare. Går sedan till busstationen för att lösa biljett till dagen efter. Upp-täcker då att det nästa dag som är lördag/sabbat inte går buss via döda havet på sådant sätt att jag kan hoppa av och bada under tre timmar, vilket var tanken. Hoppas därför av Shelter Hostel och drar med Egged buss linje nr 444 direkt till Jerusalem kl 13.00. Kommer fram till Jerusalem Central Bus Station och tar därifrån stadsbuss nr 20 till old city, 3 km.

Lyckas på ett rum på Petra Gate Hostel en natt eftersom det blev en extranatt i Jerusalem. Byter därefter till bokade Jaffa Gate Hostel som också har lite högre standard.

Går på kvällen till klagormuren (Western wall) där det är fullt av folk eftersom sabbaten nu bryter in. Väskor går igenom om man ska komma fram till muren och du får gå genom en säkerhetsbåge.



## 16 maj Old City, Jerusalem

Använder dagen till att gå runt i old city och åter gå till klagomuren. Samt ta en cache och lägga en cache i närheten av old city. Letar mig också fram till Budget-biluthyrning.



Klagomuren (Western wall)

## 17 maj Döda havet

Hämtar hyrbilen hos Budget och hör fel väg ut från Jerusalem och måste runda södra delen av västbanken för att komma till Ein Bokek för ett dopp. Det är +42 grader (personligt rekord) när badet ska till. Man vet inte var man ska vägen i sådan värme. Inte ens skugga hjälper. Går in på herravdelningen och klär om för badet. Väl nere i vattnet finns också 6-8 äldre herrar som sitter hukandes i vattnet och samtalar. Lyckas få en av dem att ställa upp som fotograf.

En Big MaC kostar 80 SEK. Vi är ett fattigt folk numera. Tittar också på saltfabriken i södra delen av döda havet. Kolhögarna i Oxelösund är som djärvar jämfört med dessa högar.

## 18 maj Golanhöjderna

Denna dag kör jag rätt. Väg 90 mot Jordanien inkl en sväng in i Jericho där jag letar efter muren som föll. Men besöksnäringensinfrastrukturen är obefintlig och muren hittas inte. Vid gränsen frågade man om jag var turist vilket jag bejakade. Man tittade mistroget på mig. Jag har tillåtelse att besöka Palestinsk territorium men inte bilen. Hade det hänt något hade jag fått stå för hela skadan själv.



Utsikt mot Syrien från Merom Golan

Fortsätter till Merom Golan, en kulle nära Syrien och tar en fika på Coffee Anan. Tittar ut över syrisk territorium och UNDOF området.

På vägen dit har Israelerna packat just ihop efter en övning med pansarfordon och stridsvagnar.



Döda havet, + 42 grader i skuggan

## 19 maj Mot Sinai

Tar åter buss 444 från Jerusalem till Eilats busstation. Därifrån taxi till Taba crossing. Den egyptiska gränsen vill ta tempen, på mig med anledning av svininfluensan. Man kör snabbt en elektronisk temp i örat på mig. Fick godkänt. Tar nästa taxi från Taba till



Taba Heights

Taba Heights ca 20 km. Gör upp med taxin att han ska hämta mig nästa dag för färd till busstationen i Taba. Vilket egentligen var onödigt. Kunde hoppat på bussen vid Taba Heights. Lurad förstås. Three Corners, 31 euro. Nytt turistboende. La en Fillifjonkancache här.

## 20 maj

Taxin hämtar som överenskommet och bussen går till Dahab. Buss 30 SEK. Sitter och väntar på att bussen ska gå när någon knackar på fönsterrutan. Innanför sitter busschaffisen och han jag köpt biljetten av. De bjuder på frukost, runt bröd, trekantig mjukost och halawa, snällt. Checkar in på Penguin Village, 7 dollar natten. Men redan kl 23.00 går turen upp på Sinai så jag hinner aldrig sova i sängen, bara duscha. Slår ihjäl tiden mellan 12.00-23.00 på olika restaurangen genom att köpa en coke eller kaffe och så vandra till nästa. Segt.



## 21 maj Uppe på Sinai

Efter 2 timmar bussresa och 2,5 timmas vandring kommer vi 05.15 upp på toppen. 05.30 kommer gry-



ningen. Här upp finns ett hundratal personer. Vissa har övernattnat i sovsäckar. Det tar 2 timmar att gå ned. Av någon anledning besöker vi inte klostret St Catherine. Vidare tillbaka till Dahab. Slår ihjäl mer tid för att sedan vid 13.00 tiden dela en taxi till Sharm airport. Planet går 20:15 till Gatwick.



Gryning på Sinai

## 22 maj Hemåt

Buss Gatwick till Stansted 01:50. Slumrar på bussen. Flyg från Stansted 06:05 och hemma igen 09:15.